



אור גיבור



**אור הוא ילד מקסים, כל יום  
הוא קם, מתעורר וישר מתחיל  
לצייר ציורים.**



**אור מצייר את אמא, את אבא  
ואפילו את טומי הדובי האהוב  
עליו, הוא לא שוכח אף אחד.**



**בזמן האחרון המצב לאור קצת  
לא ברור.**

**הוא קם בבוקר והגן עוד סגור.**

**אור שאל את אמא: " אמא  
למה לא הלכתי לגן הבוקר?"**

**ואמא לו ענתה שקצת מסוכן  
אבל ממש עוד מעט נוכל  
לחזור לגן**



**פתאום בבית היה רעש קצת  
מפחיד ולא מוכר, ואמא תפסה  
את אור מיד.**

**"יש צבע אדום" אבא אמר  
וישר כולנו רצים לממ"ד.**



**אחרי האזעקה אור היה קצת  
מבולבל**

**אור לא הבין, ואפילו היה קצת  
מפוחד, ולכן מיד את אמא  
שאל:**

**" אמא אמא אבל מה זה  
אומר? מה צריך לעשות?"**



**אמא ענתה שעכשיו המצב קצת  
מסוכן, לא באשמת אור כמובן.**

**אמא מסבירה שהרעש הוא  
אזעקה, כי עכשיו יש מלחמה  
אבל המלחמה רחוקה מכאן  
ואנחנו כאן בבית מוגנים.**

**רק צריך לזכור להקשיב  
למבוגרים ולשים לב שעל  
ההנחיות שומרים.**



**אין מה לדאוג, זה בא להזהיר,  
כשיש אזעקה פשוט נבדוק מי  
הכי מהיר!**

**אז מהר מהר אבל גם בזהירות  
רק צריך למקום מוגן לרוץ.**





**כל מה שצריך לעשות זה  
להקשיב למבוגרים, לנשום  
עמוק אחת, שתיים ושלוש...**

**ולא בכל רעש צריך לרוץ,  
לפעמים זה סתם אופנוע או  
רעש מבחוק**



**רק צריך למהר לממ"ד –  
ואמא ואבא אפילו דאגו  
שיהיה שם ממש נחמד**

**הם שמו שם המון צעצועים,  
ואפילו דובי חדש שיהיה גם  
לטומי נעים נעים.**



**ונכון, זה יכול להיות קצת  
מפחיד לפעמים, והרעש לא  
כל כך נעים...**

**אבל תמיד חשוב לזכור שכולנו  
ביחד נזהרים ונשמרים, כל עוד  
להורים מקשיבים**

**אבל אמא לאור אומרת**

**אל תדאג אור אתה גיבור,  
עכשיו תורך לדובי לעזור!**



**והנה באמת שהייתה שוב  
אזעקה-**

**אור עדיין קצת פחד, אבל אור  
ידע !**

**רק צריך ללכת מהר לממד ואת  
הדובי שאיתו לא שכח.**



**אז מה חשוב לזכור?**

**להיות כמו אור**

**אור גיבור !**